

Ronneby

Hemma hos

**KREATIV
I KOLSHULT**

Arkitekten som

**RITAR
FRAMTIDENS
SKOLOR**

Popstaden Ronneby

**NOSTALGITRIPP
MED CLUB A GO GO**



Ronneby
KOMMUN

Vad är du stolt över i Ronneby kommun? Vad gillar du att göra här hemma?

Är du stolt över farmors trädgård med den mysiga hammocken och det gamla äppleträdet? Gillar du att se dina barnbarns dansuppväsning på skolan eller är du kanske ödmjukt stolt över framgångarna i ditt egna företag? Du kanske även gillar att heja fram ditt favoritlag till nästa vinst?

Vi har alla våra hjärtefrågor som vi brinner för och vill visa upp för långväga gäster eller för familjen. Ronneby har fantastiska förutsättningar med en levande landsbygd, närheten till vattnet

och många engagerade invånare. I olika mätningar får vi nu också bekräftat att vi är på rätt väg när vi tillsammans utvecklar Ronneby till en mer hållbar kommun.

Jag kan komma på många anledningar till att vara stolt över Ronneby. Dela gärna med dig och berätta vad du är stolt över i vår kommun under hashtaggen #StoltÖverRonneby. Jag önskar en härlig sommar!



Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

PS.

Boka in den 24 september som en dag att vara #StoltÖverRonneby. På näringslivsmässan Ronneby NU bjuder vi in alla kommuninvånare till en dag för möten och upplevelser. Kommunens verksamheter visar upp sig och du som invånare kan träffa politiker och tjänstemän.

Vi ses där!



Lycka & stunder av glädje

På Olsgården i Kallinge bor de äldre i egna lägenheter men samlas för att äta tillsammans i restaurangen. Tipspromenaden och bingon är två av veckans höjdpunkter. Att sitta på balkongen i solen eller att ta en promenad är också något som sätter extra guldkant på tillvaron. Men det som kanske är det absolut viktigaste är att kunna dela gamla minnen med varandra.



BRITTA NORLIN

Före detta lärarinna

Min man gick tyvärr bort i slutet av december. Men vi fick 40 lyckliga år tillsammans.

Vi träffades som väldigt unga, men kom ifrån varandra. På 70-talet träffades vi igen och den gamla kärleken blossade upp.

Vi gick aldrig och la oss osams, det är oerhört viktigt att inte göra det. Kamratskap, att kunna prata om allt och dela vardagen tillsammans är något annat som är viktigt.

"Vi gick aldrig och la oss osams, det är oerhört viktigt att inte göra det."



GÖSTA OLSSON

Före detta bonde och lastbilschaufför

Mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn gör mig lycklig. De är min efterträtt på ålderns höst.

Jag kan också bli lycklig av minnena av min fru som jag levde med i 62 år. Jag minns somrarna när vi åkte runt mycket i Blekinge och i Småland. Vi hade ett bra liv tillsammans.

Här på Olsgården blir jag glad av att hjälpa andra. Jag tycker om att försöka hitta tekniska lösningar. Nu försöker jag rita en lösning till min granne som sitter i rullstol. Han orkar inte snurra på hjulen så jag funderar på något som kan underlätta.

"Här på Olsgården blir jag glad av att hjälpa andra."



SOLVIG HELLERSTEDT

Före detta anställd på LM Ericsson

Livskvalitet för mig är att komma och hälsa på Henrik som bor på Olsgården. Vi har levt ihop i över 40 år.

När Henrik fick en stroke fick han flytta in på Olsgården. Nu är vi särbos, men jag hälsar på honom två gånger om dagen och på helgerna är vi tillsammans. Jag njuter av att få träffa honom. Det är min glädje i livet att vi kan vara tillsammans.

"Det är min glädje i livet att vi kan vara tillsammans."



HENRIK HENRIKSSON

Före detta lastbilschaufför

Viktigast i livet för mig är att vara frisk och att kunna njuta av livet. Det gör jag när jag har helgpermission och får komma hem, antingen till vår lägenhet i Ronneby eller till stugan på landet.

Jag trivs bra på Olsgården, men att komma hem på helgerna är underbart. Bara en sådan sak som att klippa gräset gör mig lycklig.

Mitt stora intresse har alltid varit jakt och fiske. Tyvärr finns det inte så mycket av det på Olsgården eller i Kallinge. Men minnena av det är fina.

"Bara en sådan sak som att klippa gräset gör mig lycklig."



18



10-11

12-14 "Det fanns två alternativ, antingen att gnälla eller att göra något. Vi valde det sistnämnda."

3 Lycka & stunder av glädje

4 Bo i fjällen på hotell Davids Kulle

5 Kär i Ronneby

6 Sommarens guldkorn

7 I kärlekens tjänst

8-9 Extramamman Carina stöttar, samtalar & peppar

10-11 Kreativ i Kolshult

12-14 Popstaden Ronneby

15 Arkitekten som ritar framtidens skolor

16-17 Gott & blandat

18 Glädje, respekt & tacklingar i Ronneby Rugby Club



5

Utgivarinformation
Magasinet Ronneby ges ut av Ronneby kommun för att ge information om vad som sker inom kommunala och privata verksamheter. Magasinet finns som en digital version på ronneby.se

Copyright Ronneby kommun 2017

Utgivare
Ronneby kommun
372 80 Ronneby
tel. 0457-61 80 00
ronneby.se

Ansvarig utgivare
Magnus Widén

**Produktion/
Projektledning**
Petra Sapic
Emelie Liljegren

Redaktion
Kommunikationsenheten

Formgivning:
Emelie Liljegren

Text:
Nyhetdirekt.nu
Petra Sapic

Foto:
Håkan Linder
Dominik Selzer

Tryckeri
Printfabriken
17 600 ex
Tryckt på FSC-märkt papper



Bo i fjällen på hotell

DAVIDS KULLE

Kärleken till fjällen tog Alex och Hanna Gavric med sig när de flyttade hem till Ronneby efter flera år i Sälen. Bara en lite bit från järnvägsstationen har de öppnat Hotell Davids Kulle - ett hotell med stark inspiration från fjällvärlden.

Att stiga in på Hotell Davids Kulle i centrala Ronneby är som att ta klivet in i en fjällstuga. Här är allt timrat, robust och enkelt. Det är bara alptopparna och skidbackarna som saknas när man tittar ut genom hotellfönstren.

- Mycket av inspirationen kommer från fjällvärlden som vi saknar, säger Alex och Hanna.

Förra året bestämde sig Alex föräldrar, som i tjuugo år drivit hotell och restaurang i Ronneby, att gå i pension och överlåta rörelsen på sonen och hans familj.

- Det kändes rätt att återvända, säger Hanna. Inte minst med tanke på våra två små pojkar Noel och Leon. I Ronneby har barnen farmor, farfar, mormor och morfar.

Men Alex och Hanna ville inte driva hotellet vidare i samma anda som Alex föräldrar.

De ville skapa något helt eget. Paret bestämde sig för att totalrenovera hotellet och döpte om det från David's Hill till Davids Kulle. Parets kärlek till trä

"Det kändes rätt att återvända till Ronneby."

och framförallt till träslaget ask märks genomgående i hotellet. Alex är snickare och det har lett till många speciallösningar.

- Vi håller vår inredning enkel och nära naturen, säger paret som lagt ner hela sin själ i det nya hotellet.

Varje rum har sin egen prägel och har fått namn som till exempel Fjällripan, Hjortronet, Renen och Björnen. Alex har snickrat en del av sängarna och han har också snickrat alla bord och hyllor i hotellrummen, i matsalen och i

"vardagsrummet". Gamla stubbar har till exempel blivit bord och pallar.

- Vi har varit noga med detaljerna för att skapa något annorlunda. Det absolut viktigaste för oss har varit att skapa en hemkänsla, säger Hanna.

Hemkänslan märks inte minst av att alla gäster får ställa av sig skorna i receptionen. Det gör det mer avslappnat och mer lättstadat. För frusna gäster finns ulltofflor i en korg i entrén.

Hotell Davids Kulle öppnade en vecka före jul. Nu stundar den första högsäsongen. Och parets planer på att fortsätta utveckla hotellet är många. - Vi ska renovera de återstående fyra rummen, planer finns också på middagar för slutna sällskap med en annorlunda lyxmiddag och vi har möjlighet att arrangera konferenser. Och vi funderar på ett spa längre fram. Det här är ett livslångt projekt för oss, säger Hanna och Alex.



Våra smultronställen: Café Mandeltårtan, Brunnsparken och Brunnsskogen. Ronneby Café & Matsal är en annan favorit. Och så klart Tjärö och det nyöppnade Pensionat Järnavik som har ett bra café.



Vårt sommarställe: Ett rött tvåvåningshus med vita knutar. Huset är byggt 1935 och ligger nära havet med tillgång till egen brygga.



KÄR I RONNEBY

Familjen Barketin från Danmark tillbringar varje ledig stund i fritidshuset på Gyön

1 över trettio år har Vibeke Barketins svärmor Mette bott på Gyön. Nu är svärmors sommarhus deras paradiset på jorden.

- Vi älskar att vara här. Här finns skog, hagmark, åar, skärgård och klippor. Det är så vackert. Landskapet och trähusen finns inte i Danmark och det känns som vi är långt borta från vardagen när vi är på Gyön, säger Vibeke.

Vibekes familj som består av maken Peter och sonen Jakob är i sommarhuset på Gyön varje sommar och varje storhelg, ja så ofta det går helt enkelt. Vibekes svärmor Mette köpte huset på Gyön 1984. Hennes släkt ägde då redan ett annat hus på ön och Mette ville

komma närmare sin familj.

- Vi tog över huset från min svärmor i fjol, berättar Vibeke. Men hon är ofta och hälsar på oss i sommarhuset.

När familjen är på Gyön är de mycket utomhus. De älskar naturen och går gärna i skogen, fixar i trädgården eller tar en runda i sin lilla båt. Men framförallt fikar de mycket.

- Vi älskar svenska kakor och bullar. Vi lägger också mycket tid på att laga god mat när vi är här.

De känner sig mycket välkomna i Ronneby. Överallt möts de av god service och vänliga människor.

- Grannarna stannar alltid till och frågar hur det går och ställer upp om något

behöver fixas. Hjälpen är alltid nära här oavsett om det är från grannar eller samhället. Det är imponerande. Det är vi inte vana vid i Danmark, säger Vibeke.

Att Vibekes hjärta klappar för Ronneby råder det ingen tvekan om. Bättre ambassadörer än familjen Barketin från Köpenhamn kan kommunen knappast få. Och nyligen har det goda livet i Ronneby fått ytterligare guldkant.

- Våra bästa vänner har köpt hus i Ölgehult, norr om Hallabro. Det är underbart att ha nära vänner bara ett stenkast bort, säger Vibeke.

Sommarens guldkorn



Det finns många fina platser att besöka i Ronneby. Tillsammans med bästa vännen, med familjen, med någon du har kär eller på egen hand. Sköna ställen som får hjärtat att ta extra glädjeskutt. Varför inte ta en cykeltur ut till Saxemara båtvarv för en skön stund på bryggan med en kopp kaffe omgiven av fågelkvitter och vackra träbåtar?



Brunnsparken är en vacker plats för bröllop men också det perfekta stället för picnic, promenader, lek, yoga eller bara skönt häng i grönskan.



Biomys på regniga dagar

Unna dig en spektakulär bioupplevelse med bästa vännen och sjunk ner i Centrumbiografens röda sköna fåtöljer. Glöm inte popcorn!



Skärgårdsliv deluxe

Njut av ljummet hav och solvarma klippor. Packa badkläderna och ta en tur med M/F Spättan i vår vackra skärgård.

Mona Glans, flygstationschef på Ronneby Airport, är en av Ronneby kommuns borgerliga

vigselförrättare.

- Att få vara med och knyta kärlekens band är bland det finaste man kan få göra, tycker hon.

Som en av två vigselförrättare på Swedavia viger hon även par under Pridefestivalen i Stockholm i Swedavias tält och på West Pride i Göteborg. Och det var så det började.

- Det var min chef, som arbetar på Swedavia i Östersund, som undrade om inte jag också kunde bli borgerlig vigselförrättare. Hon var den enda vigselförrättaren på företaget och kände att vi skulle behöva en till, berättar Mona.

Mona vände sig då till Ronneby kommun med önskemålet om att få bli vigselförrättare.

- Men man kan inte bli vigselförrättare enbart för pridefestivaler, så jag fick bli förrättare för hela kommunen.

Sedan Mona blev kommunal vigselförrättare 2014 har hon viggt ett 50-tal

par, varav cirka 15 under pride-festivalerna. De borgerliga vigslarna skiljer sig väldigt mycket åt. En del gifter sig i t-shirt och foppatofflor - andra i prinsessklänning eller smoking.

- Och sedan finns det hela spannet däremellan.

En del gifter sig utan gäster, andra har hundra inbjudna till sin vigsel. Platserna där paren vill vigas varierar också.

- Jag har viggt folk på öar, i skogen, på bryggor i hela Blekinge, i Brunnsparken, på Stadshuset, i pridetält, i trädgårdar och jag har viggt min bror och hans fru i Thailand.

Tillsammans med brudparet och utifrån deras önskemål lägger Mona upp ceremonin.

- Jag brukar föreslå att de lägger in sånger eller dikter. Vigselförrättningen tar bara tre till fyra minuter och det kan bli väldigt snopet om det går över för fort.

Hon har märkt att borgerlig vigsel har blivit allt mer populärt. Att utforma sitt bröllop helt själv och efter sina egna idéer är viktigt för många.

- En borgerlig vigsel är precis lika

känslös som att gifta sig i kyrkan, säger Mona, som ofta själv är nära till tårar under de känslofyllda ceremonierna.

Vad krävs för att bli en borgerlig vigselförrättare?

- Många tror att man måste vara politiker, men så är det inte. Det som krävs är att man har sunt förnuft och är medveten om lagar och förordningar.

Hon tycker det är ett plus om vigselförrättaren själv är gift.

- Att gifta sig är en väldigt speciell stund som man delar med en annan människa. Jag tror det är bra om man själv varit med om det magiska ögonblicket som blir ett minne för livet.

Etta på äktenskapstoppen!

Ronnebyborna gifter sig mest i Blekinge enligt Nyhetsbyrån Siren. Här är 46 procent gifta.

 **SUGEN PÅ BRÖLLOP?**
ronneby.se/borgerligvigsel

I KÄRLEKENS TJÄNST

Mona Glans - flygstationschef på Swedavia Ronneby Airport och en av åtta vigselförrättare i Ronneby kommun



FAMILJ: Make och två barn.

BOR: Nära Brunnsparken.

MIN FAVORITDIKT PÅ BRÖLLOP: "Kärleken kommer och kärleken går, ingen kan tyda dess lagar. Men dej vill jag följa i vinter och vår och alla min levnads dagar" från Nils Ferlins folkviseton.

MITT EGET BRÖLLOP: Vi gifte oss i Svenska kyrkan i New York 2014 efter att vi varit tillsammans i 23 år. Min man friade redan 1997, så det tog ett tag innan vi gjorde slag i saken.

DÄRFÖR TOG JAG MIN MANS EFTERNAMN: Jag hette Grönqvist tidigare, men ville ha samma efternamn som våra barn. Jag trodde det skulle bli svårt att byta efternamn, men det har gått som en Glans.

MINA DRÖMVIKSLAR: Kofi Annan, Barack Obama, Peter LeMarc och Danny Saucedo.



Extramamman Carina

STÖTTAR, SAMTALAR OCH PEPPAR

Det ringer ständigt i hennes två mobiler eller så plingar det till i en aldrig sinande ström av sms. Carina Modliba Andersson är internatsamordnaren som älskar sitt jobb och som vaknar med ett leende på läpparna varje morgon.

- Jag är så stolt över vårt internat och utbildningen vi fått till Ronneby.

Som internatsamordnare på Parkdalaområdet i Ronneby har Carina Modliba Andersson nära kontakt med ungdomarna, deras föräldrar, lärare och skolans rektor.

Det är därför det ständigt ringer och plingar i hennes mobiler.

- Som internatföreståndare är jag extramamma och fritidsledare. Jag stöttar, samtalar och peppar.

När den flygtekniska utbildningen startade för tre år sedan, sökte Carina jobbet som internatsamordnare.

- Bland väldigt många sökande fick jag jobbet som blivit mitt drömjobb.

För det mesta finns Carina på plats på internatet, ser till att ungdomarna äter frukost och middag. Hon fixar fritidsaktiviteter och ser till så att ungdomarna trivs och mår bra.

- Jag brinner för att dela med mig av vår vackra stad till elever och föräldrar som kommer från hela södra Sverige.

"Det gäller att vara lyhörd och att ha en bra kontakt med ungdomarna och deras föräldrar."

Men det handlar också om att fostra. Att få ungdomarna att städa och att lära dem att tvätta.

- Mitt stora intresse är naturen och att baka. Så den kärleken får ungdomarna också ta del av.

På internatet råder nolltolerans när det gäller mobbing, droger och alkohol.

- Ungdomar testat alltid gränser, men alkohol eller droger har vi aldrig haft problem med här.

Men det är inte alltid frid och fröjd. Ibland kan ungdomar av olika skäl må dåligt.

- Det gäller att vara lyhörd och att ha en bra kontakt med ungdomarna och deras föräldrar.

Första åren jobbade Carina själv på internatet men fick senare stöttning av elevassistenten Anders Wiktorsson. Nu har hon också fått hjälp av Omar Ahmid från Syrien som fått ett nystartsjobb och Nasté Gullin från Litauen som vikarierar som fritidsassistent.

- De är härliga medarbetare som hjälper till i köket och med allt annat.

Till sommaren lämnar den första kullen studenter internatet. Det är med tårar i ögonen som Carina tänker på det allra första farväl. Men sedan glittrar det till i hennes ögon igen.

- Till hösten kommer nya ungdomar, det ska bli så spännande. I år är det 72 sökande till tjugo platser så utbildningen har verkligen blivit attraktiv.

Det är skratt och stöj när 35 ungdomar ställer sig i matsalskön för att äta middag kvart i fem på internatet på Parkdala i Ronneby. Idag står det spaghetti och köttfärsås på menyn. Och det verkar alla gilla.

- Maten är ofta väldigt god, säger 18-åriga Simon Schön och Johan Gustafsson som går andra året på Gymnasieskolan Knut Hahns flygteknikutbildning.

Tillsammans med 33 andra elever från södra Sverige bor de på skolans internat. De kommer båda från Karlskrona. Simon skulle kunna pendla, men för Johan skulle det vara lite knepigare.

- Det går bara en buss om dagen till och från Kättismåla.

De stormtrivs på internatet.

- Det är en kanongemenskap här. Och internatet ligger så bra till, både nära F17 i Kallinge där vi är några dagar i veckan och nära Knut Hahnskolan, säger Simon och Johan.

Att bo på internat är lite lyxigt, tycker killarna. Det är frukost klockan sju varje morgon. Kvart i fem serveras middag som hämtas från Naturbruksgymnasiet

i Bräkne-Hoby och kvällen avslutas sedan med kvällsfika klockan åtta.

Eleverna bor i egna, stora rum med ett litet pentry, kyl och fryskyl och med eget badrum.

Varje torsdag är det städdag, dels av de egna rummen men också av matsalarna, köken och alla gemensamhetsutrymmen.

Om flygteknik, plugg och att flytta hemifrån lite grand

- Vi har ett städschema och det funkar bra, här är alltid rent och snyggt i våra gemensamhetsutrymmen och i våra vardagsrum. De egna rummen är det kanske lite si och så med, säger Johan och skrattar.

Livet på internatet innebär också gemensamma aktiviteter. Det är studiebesök, turneringar i brännboll och dataspel, besök på spa och sol och bad när vädret tillåter, för att bara nämna några exempel.

- Vi gör mycket roligt tillsammans och vi har en bra sammanhållning, tycker Simon.

För studierna är det också en fördel med att bo på internat, det finns alltid någon att fråga om man behöver hjälp med läxorna. Johan och Simon valde att söka till den flygtekniska utbildningen eftersom de var trötta på att bara sitta i skolbänken. Kärnämnen läser de på Knut Hahn. Resten av tiden är de ute på F17 och "jobbar" som mekaniker med flygplan och helikoptrar.

- Efter gymnasiet kan man få jobb som flygmekaniker eller så kan man fortsätta att studera två år till och bli flygtekniker, säger Johan.

Studierna är inte speciellt svåra, tycker de. Är man bara med på alla lektioner så klarar man väldigt mycket. Att de valde flygteknikutbildningen och att bo på internat ångrar de inte en sekund.

- Det är ett bra första steg mot att flytta hemifrån. Vi är hemma på helger och lov så vi har liksom bara flyttat hemifrån lite grand, säger killarna.

Vill du veta mer?
Vi finns på fturonneby.se

Knut Hahn Flygtekniska gymnasium



Hemma
hos

Kim M Kimselius

KREATIV I KOLSHULT



MYSTERIET MED Guldgubbarna

I SIN SENASTE BOK tar Kim med läsarna på en spännande resa genom Blekinge under järnåldern. Huvudpersonerna Theo och Ramona har fått en oväntad gåva i form av en guldgubbe och färdas genom tiden till Vång där den tillverkats

DE 29 GULDGUBBARNA som hittades i Västra Vång utanför Ronneby är det tredje största fyndet i Sverige.



För 22 år sedan blev författarinnan Kim M. Kimselius hopplöst förälskad och föll pladask. Föremålet för förälskelsen heter Kolshult, en liten by utanför Eringsboda och kärleken till byn har vuxit sig stark genom åren. - Här har jag mitt paradiset.

Det var via slingriga vägar som Kim och hennes man Jan till slut hamnade i byn Kolshult. Kim kommer från Göteborg och Jan från Lund. I många år bodde de i Stockholm. - Men man blir mobbad i Stockholm för sin dialekt och det tröttnade vi på till slut, säger Kim.

Planen var att flytta till Lund. Men istället erbjöds Jan ett jobb i Karlskrona. Kim ville hitta ett lämpligt hus

på landet med plats för den hunduppfödning som hon då hade och helst utan grannar för att inte störa dem med hundarna. - Jans krav var högst två mil från Karlskrona.

"Jag blev förälskad i byn direkt. Det var så mysigt med alla gårdarna som ligger så fint."

- Jag tittade på minst femtio hus, men ingenting passade våra krav och behov. Till slut sa mäklaren att han hade en avstyckad gård som skulle passa oss perfekt, men att jag inte skulle vilja ha den eftersom gården låg fem mil från Karlskrona.

Kim åkte trots avståndet de fem milen till Kolshult.

- Jag blev förälskad i byn direkt. Det var så mysigt med alla gårdarna som ligger så fint.

Fastigheten visade sig bestå av tre hus och en enorm trädgård med skogen på ena sidan och en sjö och öppen åkermark på den andra. - Här bodde tidigare tre generationer. När vi kom hit var trädgården överväxt och ingen hade bott här på ett tag, säger Kim.

Men alla hade inte flyttat. I ett av husen som är från 1902 bor ett spöke kvar på ovanvåningen.

- Jag kallar honom "farfar". Jag tror på andar och spöken, men det gör inte min man. Han säger att det som inte syns - det finns inte.

Deras hem Trullebo har blivit ett paradiset på jorden för Kim och Jan. Här finns naturen, lugnet, harmonin och här har de flesta av hennes närmare femtio böcker blivit till och skrivits.

I huset från 1902 har Kim sin skrivarlåda på ovanvåningen. Där finns även ett stort rum som är ett boklager med alla böcker som hon hittills gett ut.

På nedanvåningen i vardagsrummet sitter Kim i en skön fåtölj och korrekturläser och i soffan ägnar hon sig åt faktagranskning.

- Jag lägger mycket tid på de historiska uppgifterna i mina böcker. Det är viktigt att allt är korrekt eftersom många skolor använder mina böcker i undervisningen.

Hennes favoritplats är glasgången som byggts för att binda ihop två av husen

och med utsikt över den stora trädgården och sjön.

- I gången står mitt barndoms skrivbord. Där har många av mina berättelser blivit till.

Här sitter Kim och skriver på våren och på hösten. På sommaren blir glasgången för varm och på vinter för kall. I gången driver Kim och Jan också upp hundratals plantor.

- Vi älskar att odla blommor och grönsaker, vi är så gott som självförsörjande.

Som författare har Kim en stenhård disciplin. Hon jobbar mellan klockan 8 och 17 varje dag.

- Jag reser mycket och även när jag reser skriver jag.

Hon skriver ofta sina böcker för hand först innan hon sätter sig vid datorn.

Och hon har även en skrivarstuga "någonstans i Skåne".

- Platsen är hemlig, för där vill jag vara ifred från allt och alla.

Kim kallas ibland Blekinges Astrid Lindgren och det innebär ett stort ansvar och mycket läsarkontakter. Hon får många mejl från sina läsare, unga som gamla.

- Jag försöker att svara en gång i månaden.

I "byrålådan" har Kim ytterligare femtio påbörjade böcker.

- Mitt mål är att skriva hundra böcker innan jag lägger av. Det är ett löfte som jag gett min storasyster som dog i en motorcykelolycka för elva år sedan och som jag saknar oerhört mycket.



Popstaden **RONNEBY**

Våren 1965 stegade några långhåriga killar in på Stadshuset i Ronneby.
- Vi vill starta en popklubb, sa de målmedvetna 15-åringarna till den dåvarande stadsdirektören Eskil Ferm.

Det blev startskottet för det som skulle göra Ronneby till Sydsveriges ledande popstad under 60-talets sista hälft.
- Jag och mina kompisar brukade hänga i IOGT-lokalen där det ordnades skoldanser och vi drömde om att ha ett eget ställe, berättar Gunnar "Albin" Hall.
- Det fanns två alternativ, antingen att gnälla eller att göra något. Vi valde det sistnämnda.

Stadsdirektören visste att det fanns en kåk som skulle rivras på Ågårdsgatan och den fick ungdomarna låna. De unga modsen lovade att de skulle sköta den. Tillsammans med Leif Lundgren, som avled förra året, och Hans "Plåt" Deléus öppnade Gunnar Ronnebys första popklubb på Ågårdsgatan i april 1964.
- Vi döpte den till Club A Go Go efter en klubb i Newcastle som hette så. Deras husband The Animals hade en hit med

låten Club A Go Go, som var helig för oss, säger Gunnar.

Thorbjörn Frennesson och Pelle Kennerwall och Kvällspostens legendariske nöjesreporter Olle Berggren, var också med när rivningskåken byggdes om till en popklubb.

- Vi rev lite väggar, vi byggde upp en scen, vi byggde en bar och inredde lokalen med gamla bilsäten som vi

fixade på bilskroten och vi skaffade en jukebox och flipperspel, berättar Thorbjörn som stod i baren där det bara såldes läsk.

På kort tid gjorde Club A Go Go Ronneby till Sydsveriges ledande popstad. Här spelade de nya svenska popbanden; Nameloser, Gonks, Science Poption, Caretakers och Bootjacks.

Och till klubben kom mods från alla Blekinges kommuner och från Kristianstad, Växjö och Kalmar.
- Vi hade stenhårda krav. Det var bara mods som fick bli medlemmar och som fick komma in på klubben. Det var det som var vår grej, hela livsstilen med musik, kläder och långt hår, säger Gunnar.

Men allt var inte frid och fröjd. Vuxenvärlden förfasade sig över de långhåriga ungdomarna och deras musikstil. Barnavårdsnämnden hade ögonen på klubben, som man ansåg vara "ett syndens näste", och polisen i Ronneby köpte in en vattenkanon för att vara förberedda för sammandrabbningar mellan modsen och raggarna.
- Polisen var rädd för att det skulle bli

samma upplopp och sammandrabbningar som i Brighton där Rockers och Mods slogs, säger Hans.

Det blev aldrig något riktigt bråk mellan grupperingarna, bara spända lägen där raggare samlades utanför klubben, men det urartade aldrig i slagsmål.

- Vi varken kunde eller ville slåss, säger Olle.

Däremot fanns det fog för benämningen "syndens näste".

- Vi hade järnsängar på ovanvåningen och vi hade

små bås som kallades Gorillor där man stängde in sig. Det var bra hängelställen där man även kunde kolla banden lite ostört, säger Olle.

Strax efter att Club A Go Go öppnat, öppnade helt vanliga ungdomar som inte hade långt hår eller som valt modsens klädstil klubben Crazy Man Club femtio meter från Club A Go Go.



1965

Sound of Music och Bondfilmen Åskbollen har premiär.

En liter mjölk kostar 98 öre och en liter bensin 76 öre.

Årets julklapp är Barbiedockan och Kolmårdens djurpark invigs.



På hitlistan

Hep Stars - Cadillac

The Who - My Generation

The Rolling Stones - Satisfaction

The Animals - House Of The Rising Sun

Sonny & Cher - I Got You Babe

The Beatles - Help!



Men Crazy Man Club brann ner efter en tid och brandorsaken blev aldrig känd. Samma öde gick Club A Go Go till mötes en natt i oktober 1965.

- Branden var anlagd, säger Gunnar. Men vem som anlade branden kom aldrig fram.

Gunnar minns morgonen efter branden.
- Den första snön hade fallit och flickor från Karlshamn och Karlskrona stod utanför den nerbrunna klubben och grät förtvivlat.

Men andra mods tog över och ytterligare en handfull klubbar som InCrowd, Modesty Blaise och Bonaparte som öppnade i rivningshus där Stadshuset

i Ronneby idag ligger och i andra övergivna lokaler. Modesty Blaise öppnade bland andra Olle 1967. Men även den klubbens liv blev kort.

Modesty stängdes efter en insändare i Bild-Journalen under rubriken "Snuskstället" och efter en skandalartikel i Sydöstran.

- Vi hade inga toaletter så det fick man fixa i buskarna utanför, berättar Olle.

I slutet på 60-talet var popklubbarnas era i Ronneby slut. Stora aktörer som Ema Telstar tog över och Ron och Ronneby Brunn blev de nya samlingsplatserna för musikintresserade.

Idag brukar de före detta modsen träffas för att prata om gamla minnen. De som bor kvar, som Gunnar, Pelle och Thorbjörn, träffas med jämna mellanrum, medan andra som flyttat brukar träffas när det arrangeras olika nostalgijubileum.

Deras minnen från modstiden är inte likadana, men påminner om varandra.
- Men jag brukar rätta allas berättelser eftersom jag kommer med min pärm med min dagbok, alla tidningsklipp och alla räkenskaper, skrattar Hans, som skötte Club A Go Go:s ekonomi mellan april och oktober 1965.



T

illsammans med sin fru och deras lille son flydde arkitekten Zijad Bico från krigets Bosnien till Sverige 1992. Sedan många år är familjen djupt rotad i Ronneby som de älskar att arbeta och leva i.

Just nu är Zijad involverad i flera av Ronneby kommuns större byggprojekt.
- Utbyggnaderna av våra skolor i kommunen är mitt största projekt både ekonomiskt och storleksmässigt. Det är en spännande utmaning.

Först är det Snäckebacksskolan som delvis ska rivras med start nästa sommar och därefter byggs till. Sedan är det Skogsgårdsskolan i centrala Ronneby som Zijad också ska rita.
- Jag har en referensgrupp där bland annat lärare är med och tycker till så att personal och elever får så moderna och funktionella skolor som möjligt.

Zijad utbildade sig till arkitekt i Bosnien, men hann bara arbeta i tre år innan kriget bröt ut och familjen flydde till Sverige. Drömmen om att bli arkitekt föddes redan som liten.
- När jag var liten ritade jag hus och figurer med krita på asfalten på gatan där vi bodde. Det blev så fint att bilarna inte vågade köra över mina ritningar.

De första åren i Sverige blev tuffa.
- När vi kom hit 1992 var arbetslösheten stor i Sverige. Jag utnyttjade tiden till att gå kurser och utbildningar i arkitektur och fick sedan projektanställningar lite här och där.

Men 2001 vände allt. Praktiken på Ronneby kommun slutade med en fast anställning som arkitekt för Zijad.

Är du extra stolt över något?
- Baksippan i Listerby som är Sveriges mest hälsosamma förskola. För tre år sedan fick förskolan representera Sverige på Världskonferensen för hållbara gröna byggnader i Barcelona.

Vilken typ av arkitekt är du?
- Jag är inte mycket för spektakulära och iögonfallande byggnader. Jag skulle aldrig rita byggnader som Turning Torso i Malmö till exempel. För mig går funktionen i första hand. Det är det absolut viktigaste.

Älskar du ditt jobb?
- Ja, det gör jag verkligen. Jag har ett otroligt roligt jobb, underbara kollegor och världens bästa arbetsgivare. Man kan inte annat än älska sitt jobb då.

ZIJAD BICO

■ **BOR:** I hus i Ronneby.

■ **FÅR MIG ATT MÅ BRA:** Vardagen, min familj, människor jag träffar och umgås med och mitt jobb så klart.

■ **ROLIGAST MED MITT JOBB:** Att skapa något som kommer att bestå i många år.

■ **SVÅRAST MED MITT JOBB:** Att lyssna in och förstå vad användaren vill ha och förstå vilka behov som finns.

Jobba med oss!

Våra lediga tjänster hittar du på ronneby.se. Du kan också läsa mer om oss som arbetsgivare på [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/ronneby-kommun).



RONNEBY KOMMUN



Kolla brevlådan

Under takåsen – magasinet från Ronnebyhus dimper ner i brevlådan hos alla hushåll innan midsommar. **Trevlig läsning!**

MATAV FALL BLIR BIOGAS

Visste du att matavfallet på Gymnasieskolan Knut Hahn samlas upp i en tank? Matavfallet omvandlas sedan till biogas och kommer tillbaka till Ronneby via vår biogasmack. Och där tankar kommunens bilpool och andra fordon. Från avfall till något mycket mer värdefullt – fantastiskt eller hur?



Pluggstart efter sommarlovet

Slappa och njut av ledigheten från pluggandet men kom ihåg att skolorna startar igen tisdagen den 22 augusti.

40

NYA FÖRETAG

Under årets första fyra månader har 40 nya företag startats i Ronneby kommun. Välkomna och lycka till!

UPPLEV SKÄRGÅRDEN MED SPÄTTAN

Njut av havet och solvarma klippor. Blekingetrafikens båt M/F Spättan tar dig ut i Ronnebys vackra skärgård mellan den 22 juni - 6 augusti. Båten avgår från centrum och gör ett stopp vid Ronneby Brunn för att sedan fortsätta ut till Aspan, Karön, Ekenäs och Harön.

Turlista och priser hittar du här: blekingetrafiken.se

MITT BYGGE NY DIGITAL TJÄNST FÖR BYGGLOV

Det ska vara enkelt och smidigt att göra rätt. Den nya digitala webbtjänsten Mitt bygge underlättar för dig som söker bygglov och andra byggärenden. Fyll i din ansökan hemma i lugn och ro. Följ sedan ditt ärende genom hela processen.

Vill du vara med och testa den nya webbtjänsten? Skicka ett mejl till mbf@ronneby.se så hör vi av oss till dig. Kom ihåg att skriva Mitt bygge i ämnesraden. Testperioden startar redan i juni.

Ronneby Expressen TUFFAR PÅ

Stadens lilla tåg gör sig redo för att tuffa fram tisdagar - lördagar med start den 3 juli till den 31 augusti. Fyra turer per dag och det är gratis att åka med.

Avgång som vanligt från Ronneby Torgets nedre del. Resrutten är densamma som förra året med stopp vid Ronneby Vandrarhem, Brunnsbadet, Ronneby Brunns hotell och Brunnsparken.

Håll utkik efter mer information på ronneby.se

Visste du att Ronneby kommun får högst betyg i Blekinge när det gäller företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs undersökning?

RONNEBY NU - FÖR HELA FAMILJEN

Boka in söndagen den 24 september. Då är det dags för näringslivsmässan Ronneby NU på Blekinge Convention Center. En företagsmessa för hela familjen.

I år är Ronneby kommun med bland utställarna och visar upp flera av sina verksamheter under namnet #StoltÖverRonneby. Politiker och tjänstemän bjuder in till en dag för intressanta möten och spännande upplevelser. Mer information kommer snart. Vi ses där!



Snäckeparken klar för lek och bus

Lagom till sommaren invigdes den nya lekplatsen på Snäckebacken i Ronneby. Barn och föräldrar har varit med och tyckt till så den nya lekplatsen är både rolig och säker. Eller vad sägs om klätternät, klättertorn, snurrkarusell, rutschbana, gungor och vattenlek?

Kom hit och klättra, snurra och gunga hur mycket du vill. Kostnaden för den nya lekplatsen på 1 300 kvadratmeter landar på tre miljoner kronor.

Bada tryggt och säkert i sommar

LÄMNA ALDRIG BARN ENSAMMA I NÄRHETEN AV VATTEN



Med sikte på Framtidens skolor

En av de största investeringarna som gjorts i Ronneby är Framtidens skolor. Två nya grundskolor och två nya förskolor ska växa fram de närmsta åren. Du kanske har frågor och funderingar kring de nya skolorna och vad det innebär? På ronneby.se/framtidensskolor hittar du frågor och svar.

Pssst! På sidan 15 kan du läsa om arkitekten Zijad Bico som är med och ritat de nya skolorna i kommunen.

KLIPP HÄCKEN OCH RÄDDA LIV

Hjälp till att öka trafiksäkerheten i ditt bostadsområde genom att se till att sikten är fri i korsningar. Som tomtägare ansvarar du för att häckar och buskar inte växer ut på gångbana, cykelbana och körbana.

Läs mer om vad som gäller i broschyren "Klipp häcken!" på ronneby.se.

Hit går dina skattepengar

Bokslutet för 2016 visar ett överskott på 26,5 miljoner kronor för Ronneby kommun. Skola, vård och omsorg står för 85 procent av de kommunala kostnaderna.





"För att bli en bra rugbyspelare krävs det att man är modig och orädd."

Det räckte med ett träningsstillfälle - sedan var 17-åriga Nora Westrup helt fast. Nu är hon med i det svenska F18 landslaget och har siktet inställt på att bli uttagen till seniorlandslaget i rugby när hon fyllt 18 år.

Regnet öser ner på Karlstorpsplanen i Brunnsparken där Ronneby Rugby Club tränar tre kvällar i veckan. Just den här blöta kvällen blir det extra skitigt och spelarna har lera upp över öronen.

- Det är det som är charmen med rugby, det är lika kul att spela i vilket väder som helst. Att det är en skitig sport är lite av det roliga, tycker Nora.

Det var för ett och ett halvt år sedan som en kompis tog med Nora till en rugbyträning hos Ronneby Rugby Club. Sedan var hon fast.

- Min pappa spelade rugby så det ligger nog i blodet, gissar hon.

Sedan dess har det gått spikrakt uppåt för Nora, som nu har siktet inställt på OS.

- Att få spela OS vore så grymt coolt, säger hon.

Ronneby Rugby Club är en liten klubb med ett 50-tal medlemmar.

- Om du är liten eller stor, tjej eller kille, ung eller gammal spelar ingen roll. Här är alla välkomna. Alla storlekar behövs på planen, säger Fredric Jacobsen, klubbens kassör.

Man kanske skulle kunna tro att rugbyn med sin fysiska karaktär är en direkt farlig sport, men rugbyspelare är inte särskilt hårt drabbade av skador.

- Vi har färre skador än fotbollen. Vi har inget läktarvård och det tillåts inga kommentarer om domarnas insatser. Det krävs att man kan uppföra sig på planen, säger Fredric.

Spelare under fjorton år får inte tacklas av äldre. Så det finns skäl till att rugby brukar kallas en "huligansport spelad av gentleman".

Ronneby Rugby Club har inget eget damlag, utan tjejerna lånas ut till andra lag i Sverige när det är matcher. I landslaget har Nora fått tävla utomlands mot riktiga rugbyländer som England och USA.

- Länderna vi möter har, till skillnad från oss, växt upp med rugby och är mer tekniska än vad vi är. Men spelmässigt ligger vi på samma nivå och hävdar oss bra, säger Nora.

Hon önskar att fler föräldrar ska våga låta sina barn spela rugby.

- Nu är det så mycket fördomar om att det är en farlig sport, därför vågar inga föräldrar låta sina små barn träna. Det tycker jag är tråkigt.



1 juli

NOSTALGIA FESTIVAL

6 juli

FAMILJEFESTEN

7 - 9 juli

TOSIA BONNADA'N

28 juli

DIGGILOO 2017

12-13 aug

HUNDUTSTÄLLNING

juni-aug

SKÄRGÅRDSTRAFIK

LOPPMARKNAD
April-Oktober

GUIDADE VANDRINGAR
Juni-Augusti

SOMMARYOGA
Juli-Augusti

Se hela årets information på visitronneby.se

i RONNEBY TURISTINFORMATION, RONNEBY STADSBIKOTEK, KUNGSGATAN 35
TEL 0457-61 75 70, WWW.VISITRONNEBY.SE



Trevlig läsning!

Tyck till om Ronneby Magasinet.
Dela med dig av dina synpunkter och idéer om vad du skulle vilja läsa om till Ronneby kommun på Facebook eller mejla till infoenheten@ronneby.se

Följ oss på:

